

# Beretning

## ved repræsentantskabsmødet d. 23. april 2015.

Jeg vil begynde min beretning samme sted, som jeg sluttede velkomsten: ved Poul Jensens bortgang. Det er afgjort et stort tab for museet. Poul var med i forretningsudvalget allerede fra starten i år 2000, ja, faktisk var han allerede på det tidspunkt engageret i museet, da det var på private hænder, og hvor han hjalp til.

Poul var den ledende i det praktiske arbejde i museet – og også den, der helt klart trak det største læs.

Det var svært ved hans død at se, hvordan det skulle løses fremover; men vi har naturligvis påtaget os det – nok mere i fællesskab, hvor Poul ofte selv tog initiativerne.

Vi kan ikke værdsætte nok, det store arbejde, han har gjort, og det var i hans tanker lige til det sidste. (eksempel).

Det har efterfølgende medvirket til, at vi har besluttet at genindføre en fast månedlig arbejdsdag, hvor vi mødes. Det havde vi sådan set allerede besluttet i efteråret, og ved Pouls død blev det så meget mere aktuelt.

Den tid er så først og fremmest brugt til at rydde op de steder, der ikke tidligere har været brugt til udstillinger, og det har været både nedenunder i garageområdet mod nord og ovenpå i vestenden. På 1.-salen har der nemlig hidtil, kun været ca. halvdelen, der har været benyttet til udstilling, men det er vores plan at inddrage det resterende, og vi er netop gået i gang med en renovering heroppe, og det var fra starten tanken, at det primært skulle være som håndværker-arbejde, hvor vi havde inddelt det i 3 etaper. Her har vi så kun fået 1. etape lavet, da det har vist sig, at vi er nødsaget til at gøre noget ved taget, inden vi gør arbejdet færdigt. Det er utæt flere steder, og rygningen hang, og den er vi så ved langsomt at stramme op. Det gør vi primært ved egen hjælp, og mine kolleger i forretningsudvalget har været meget ihærdige i det arbejde, og så har jeg fulgt lidt med, når de syntes, at der var behov for det.

Hele arbejdet kommer nu til at trække længere ud, end vi havde regnet med, og hvor meget, vi får gjort færdigt inden åbningssæsonen, må vise sig; men kan vi få taget til at holde 25 år længere ved at sætte det her i værk, så er det bestemt umagen værd.

Bliver vi ikke færdige, må vi spærre æstetisk af, så gæsterne alligevel får et godt indtryk af museet! Alt det her vil komme til at koste nogen penge; men det skal vi også være parate til at gøre!

Det er samtidig meget nødvendigt, at vi får mere plads til rådighed. Der bliver jo ved med at komme nye ting til museet – senest har vi fået violinbyggeri ind.

Det var en sommerhusejer i Tversted en læge fra Århus, der kom med det. Det havde tilhørt hans far, der var fra Viborg og var kommet på plejehjem, og så blev vi spurgt, om vi ville ha` det. Det er lidt utraditionelt; men håndværk er jo mange ting ud over det, vi traditionelt opfatter som sådan – nemlig i tilknytning til bl.a. byggeri og til servicering af landbruget.

Vi har haft planer om på en eller anden måde at tage aktivitetsdagen op igen her i år – i så fald i juni måned; men ud fra, at vi nok ikke bliver færdige med den renovering, har vi nok udskudt det yderligere et år.

Vort besøgstal er også i år gået en lille smule ned; men det skyldes et mindre besøg i efteråret efter vi havde lukket ned. Her havde vi reelt ingen henvendelser, bortset fra en enkelt gruppe på 7 ældre fra Hirtshals. Derimod var åbningssæsonen en lille smule bedre end året før, og forsæsonen var pænt besøgt af grupper bl.a. fra Horne og Hirtshals skoler og fra et kommunalt demensprojekt, ”Den røde Tråd”. Her var der samlet 85 besøgende.

Under Bindslev Harmonikatræf havde vi sagt ja til at åbne op for museet en enkelt aften, nemlig om

tirsdagen, og det blev en god aften i et strålende sommervejr med 15 gæster, hvor Edel og Jytte som afslutning diskede op med kaffe og kage. Jeg tror, de besøgende var godt tilfredse, og vi har da også sagt ja til at gentage det i år.

For at prøve at højne besøgstallet, har vi valgt at annoncere i Tverstedguiden her i 2015. Det er med en såkaldt 1/4-side tekstannonce, hvor vi i tilgift får den resterende del af siden fyldt ud med tekst og billeder. Det koster os 5000 kr. + moms, og da vi ikke er momsregistreret, er det altså en udgift på godt 6000 kr. Økonomisk kan det ikke svare sig. Vi får slet ikke den ekstraudgift ind; men nu vil vi forsøge, og så må vi efterfølgende evaluere, om vi mener, at det har trukket flere til ude fra sommerlandet.

I sommer havde vi bilen på Tversted strand på en af de gode badedage for ad den vej at gøre opmærksom på museet, og jeg fik da refleksioner fra besøgende, der havde set den på stranden. Bilen har vi også haft med på veteranbiltræffet i Sindal i sommer, og den har som sædvanlig været udlånt til Lions i Hjørring og – udover at være udstillet – også brugt til kørsel rundt i byen. Vi har også som de tidligere været med ved Bindslevaftenen på skolen. Den var i år omdøbt til at hedde ”Mad, hygge & oplevelser”, og det er Trivselsgruppen v. Bindslev Skole, der arrangerer den. Godt besøgt med ca. 400, og det er vigtigt at vi også her viser ansigt for at gøre opmærksom på os i lokalsamfundet.

I øvrigt har vi meldt ind til skolereformens mere åbne skole med mulighed for, at både Bindslev og Tversted skoler kunne inddrage os, uden at vi dog har hørt mere til det; men det tror jeg, vi udelukkende skal tage som de begynderproblemer, der altid vil være til noget nyt. Der er uden tvivl meget, der skal implementeres.

Til slut vil jeg berøre nogle ændringer, der vil blive fremover. En enkelt har vi selv truffet beslutning om, mens de 2 øvrige er kommet til os udefra.

Den første drejer sig om den fremtidige daglige åbningstid. Fra vi i forretningsudvalget blev en del af det at passe museet har vi drøftet den 5 timer lange åbningstid. Der kommer jo ikke lige mange besøgende hver dag, og en dag med ingen besøg - eller kun et par enkelte kan bestemt godt være lidt træls at komme igennem. Nu har vi taget skridtet, og i sommer bliver der kun åbent 3 timer daglig, nemlig fra kl. 13-16. Det vil naturligvis også evaluere efterfølgende; men jeg tror ikke de 5 timer kommer tilbage!

De øvrige ændringer er dels omkring skatteforhold og dels om vores hjemmeside. Skattemæssigt er vi gået fra at være under fondslovs- til at være under selskabslovgivningen. Før var der en grundkapitalgrænse på 250.000 kr., men den er nu hævet til 1 mio., og det påvirker os. Det giver dog ingen ændring i vores betaling. Vi er fortsat fritaget for skat, men myndighederne vil forbeholde sig ret til en hyppigere kontrol.

Ændringen omkring hjemmesiden, skyldes at vor netudbyder, Prolux i Tårs, der i øvrigt sidder på mange sider i vort lokalsamfund, ophører den del af sin virksomhed pr. 15. maj. Vi har derfor været ude at finde erstatning, og vi har nu SGDesign i Lendum – et af de 2 firmaer, Torben Carlsen anbefalede.

Vi havde allerede lavet aftale med Torben om udskiftning af det CMS-system, vi bruger til at lægge tekst og billeder ind med, da sikkerheden i det gamle var blevet for ringe. Sølve Gudmundsen, som er indehaver af SGDesign, sagde det samme. Men der sker ikke nogen ændring i selve siden, og vi er glade for, at forsidenes ovaler kan fortsætte. Vi synes selv, at de er med til ligesom at skille siden ud i forhold til så mange andre. Torben havde ellers fortalt os, at det ikke kunne lade sig gøre i det nye system; men det kunne det altså.

Jeg vil gerne slutte min beretning her med at rette en tak til jer som repræsentantskab. Vi er særdeles glade for jeres fremmøde her til det årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet er jo vores legalisering af museet og garanten for at forretningsudvalget er der for at styre og for at

pas det daglige arbejde. Men skulle nogen af jer være interesseret i at gå mere ind i arbejdet, er I særdels velkomne til det.

Også en tak til mine kolleger i forretningsudvalget. I har været parate til at tage handsken op, og jeg er sikker på, at museet fortsat vil leve op til det, der bl.a. blev fremsat i formålet, da vi i år 2000 overgik til Bindslev Håndværkermuseums Fond: ”at bevare og formidle den hidtidige samling af primært gamle håndværksmiljøer og værktøj”!

Også en tak til Egnssamlingen for at vi også i år fik lov være her i lokalerne, og jeg vil gerne bede jer fra samlingen, der er til stede her, om at viderebringe denne tak til bestyrelsen.